

Van Harte Welkom op de site van Vietnam Reizen.

Vietnam Reizen is ontstaan in 2005 en heeft zich gespecialiseerd in reizen naar Vietnam. Eigenaresse Gertie Vietnam werkte aanvankelijk jarenlang op een reisburo, en is in 2005 voor zichzelf begonnen met de verhuur van campers in Vietnam. Ze nam het agentschap van Vantastik Ventures, gerund door Do, voor haar rekening. In 2008 is ook de samenwerking met andere bedrijven gestart, waaronder Rotoruacampervans, die gerund wordt door Jeroen en Lorraine Bassant en Mountain Rentals. Gertie bereisde zelf Noord en Zuid Vietnam en spreekt uit enthousiaste ervaringen. Ook is Australië inmiddels bekend terrein.

U kunt met uw vragen bij Gertie terecht en zij helpt u met veel plezier op weg. Vietnam Reizen beoogt een servicegericht, persoonlijk reisbureau waar u als huurder geen nummer bent, maar een persoon. Bij Vietnam Reizen staat Gertie persoonlijk voor u klaar.

Ledere reis voor de beste prijs met [Đặt khách sạn!](#)

We streven naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit lukt ons door scherp in te kopen en door veel werk zelf te doen. Doordat we geen 'uren' rekenen hoeven we dit ook niet door te belasten. De mensen met wie we werken denken er net zo over. Vluchten-autoverhuur-camperverhuur, ferrytochten, [Vietnam visumaanvraag](#), hotels, B&B etc. We kunnen alles voor uw reis regelen. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Nieuw Sleepervans, low budget.

Daar sta je dan in een weeshuis ergens in Zuidoost-Azië. We hebben knuffeltjes en kleding meegenomen, want dat zou erg welkom zijn. En dan word je stil, er liggen zoveel lieve kleine baby's die zorg en aandacht nodig hebben. Sommigen liggen met vijven in een box en kijken je aan, sommigen slapen. Er komt een lachje op hun gezicht als we ze optillen en met ze spelen.

En dan besef je ineens; hier moet hulp komen in de vorm van geld. Alles is hier nodig, matrasjes, spenen, speeltjes, medicijnen, kleertjes. We hebben tranen in onze ogen. We bekijken het gebouw en zien de grote kinderen, 200 in totaal. In Azië is het de gewoonte bezoekers iets te eten en te drinken aan te bieden. Er staat een grote schaal met broodjes op een tafel. De reisleiding fluistert ons in het oor geen broodje te nemen, want die zijn eigenlijk voor de volgende dag bestemd als lunchpakketje voor de schoolgaande weeskinderen. We laten allemaal wat geld en spullen achter, maar weten dat het niet genoeg is.

Een droom om ooit een stichting in het leven te roepen, zodat de kinderen goed verzorgd kunnen worden, wordt nu werkelijkheid. Steunt u hen? Hierbij een paar foto's van de meisjes uit Danang en 1 jongetje, dat is een neefje die er ook woont. Ze zijn allemaal geslaagd voor school. Dank voor jullie lieve hulp voor deze kinderen, je ziet aan de stralende gezichten dat het goed met ze gaat te weten dat dit allemaal weeskinderen of vondelingen zijn of afgestaan door ouders die hen niet kunnen opvoeden.

We mochten hen ook afgelopen reis weer bezoeken. Dan gaan we een ijsje eten met de weeskinderen, dat is elk jaar een uitbundig feest. De foto's zijn gemaakt in hun nieuwe huis, het oude was te klein voor deze grote groep. Onze zuster die hen opvangt is alleen, maar ontvangt gelukkig ook hulp, liefde en aandacht van de plaatselijke kerk. Hartelijke groet en heel veel dank namens hen en ons team in Nederland.